

Kungafamiljen mindes befrielsen av Förintelsens offer *Victoria tände ljus i Auschwitz*



Kronprinsessan ledde den svenska delegationen, som bland annat bestod av flera av dem som överlevt Förintelsen.



Det var en sammanbiten skara kungligheter som samlades för minnesdagen.



Victoria med kronprins Frederik.



Den 27 januari 1945 nådde Röda arméns styrkor lägerområdet Auschwitz-Birkenau och dagen har blivit den internationella dagen för ihågkomsten av Förintelsen.

med stort allvar i rösten. Hennes besök i det isande vinterkalla Auschwitz för att hedra Förintelsens offer och uppmärksamma att 70 år gått sedan befrielsen blev en känslös och stark upplevelse. De överlevandes ord grep tag i oss alla och de lämnade efter sig en gemensam känsla att detta aldrig får hända igen.

Ett stort tält hade rests över den röda tegelbyggnad som under andra världskriget fungerade som portar mot lägerdelen Auschwitz-Birkenau. Porten som fängstransporterna passerade genom fick namnet

DAM – Vi får inte glömma vad vi kan lära av historien. Det är viktigt att vi samlas här. Att vi kommer ihåg och lyssnar på de berättelser som finns och för dem vidare.

Orden är kronprinsessan Victorias och hon säger dem

”Vi får aldrig glömma”

DAM Prins Daniel uppmärksammade minnesdagen genom att dela ut två stipendier från Micael Binfeldts nystartade stiftelse till minne av Förintelsen på Teater Galeasen i Stockholm.

– Vi får aldrig glömma. Nästa generation måste få samma kunskap som vi har.

Pr-mannen och festfixaren Micael Binfeldts egen farfar Adolf Binfeldt förlorade sju syskon i dödslägren i nazisternas Europa, vilket självklart har påverkat honom och hans



Det var en djupt berörd Sara Sommerfeld som fick ta emot stipendiet från Micael Binfeldts nystartade stiftelse av prins Daniel.

Dödens port, men nu hade tegelvalvet lysts upp och framför stod ett podium för ceremonins talare.

Många av de överlevande bar sjalar i blå- och vitrandigt tyg som påminde om lägeruniformerna som de tvingades bära.

På plats fanns även en lång rad europeiska toppolitiker och kungligheter. Kronprinsessan satt bredvid Luxemburgs kronprinspar Guillaume och Stéphanie och några stolar längre bort satt Nederländernas kungapar Willem-Alexander och Máxima, kronprins Frederik, kronprins Haakon, och belgarnas kungapar Philippe och Mathilde.

Allra starkast var de tre överlevandes tal. Poeten Halina Birenbaum var en av dessa och

hennes vittnesmål om tillvaron i Auschwitz; dödandet, de ankommande transporterna med nya judiska fångar och lukten från brända kroppar, såg ut att drabba kronprinsessan.

Kungligheterna lämnade sedan det stora tältet för att i klunga gå längs järnvägsspåren till ett minnesmonument. Där tände kronprinsessan Victoria ett ljus för Förintelsens offer. ■

Samtidigt i Stora Synagogan i Stockholm

I Stockholm deltog kungaparet vid ceremonin i Stora Synagogan vid Nybroplan. På plats fanns också Israels ambassadör Isaac Bachman, USA:s ambassadör i Sverige Mark Brzezinski, och överlevande Livia Fränkel som också höll tal.



AV LIV SANDER FOTO: IBL, TT, STELLA PICTURES

familj djupt. Idén om en stiftelse föddes efter en resa till Auschwitz med Svenska kommittén mot antisemitism för tio år sedan.

– Ingen åker från Auschwitz opåverkad. Jag kände att jag verkligen ville engagera mig. Så småningom föddes idén om en stiftelse. Jag har inga egna barn, i stället blir det här något jag kan lämna efter mig, säger Micael.

– Jag har en position i samhället, ett kontaktnät med personer som jag kan göra bra saker tillsammans med. Det är väl också en av anledningarna till att jag kan göra det här.

Micael skänkte förra året 5 miljoner kronor till stiftelsen.



Micael Binfelds farfar förlorade sju av sina syskon i nazisternas dödsläger.

Stipendierna är på sammanlagt 300 000 kronor. Nu fick skådespelaren Sara Sommerfeld och filmaren Johan Romin ett bidrag till sin dokumentär "Min farmor och Förintelsen" som visas på TV4 i maj. Och fotografen Örjan Henriksson, som fotograferat några av de annars lästa rummen i Auschwitz, får pengar till utställningen Auschwitz KZ I-II som ska visas på Liljevalchs konsthall, Halmstad konsthall, Visingsö konsthall samt på Jamtli museum i Östersund. ■

AV ANNA VON KOCH FOTO: IBL, TT

En riktig idyll för kungabarnens kusin Victor Magnuson och hans familj

Nyinflyttade i slottsparken!



Nu har prinsessan Christinas son flyttat tillbaka till sin barndoms Ulriksdal med sambon Frida och sonen Edmund, 2. Kusinen Victoria bor nästgårds.

DAM Det är inte bara kronprinsessan Victoria och prins Daniel som har förälskat sig i Solna. Nu har också kungabarnens kusin, prinsessan Christinas yngste son Victor Magnuson, 34, flyttat dit. Tillsammans med sambon Frida Bergström, 35, och sonen Edmund, 2, har han intagit Villa Bernstorp i Ulriksdal. En riktig idyll med snickarlädje och sadeltak.

Victor och Frida bodde under flera år i Kungliga Hovstallet på Väpnargatan i centrala Stockholm, men nu har alltså flyttlassen gått till Ulriksdal och Bernstorp. Victor Magnuson är ju själv uppvuxen i Villa Beylon i Ulriksdals slottspark, och känner området utan och innan. Bernstorp byggdes i mitten av 1800-talet och var från början jägmästarboställe. Verandan åt norr kom till under 1800-talets

KUNGEN HAR DISPOSITIONSRÄTTEN
I parken runt Ulriksdals slott ligger ett tjugotal hus som en gång var bostäder åt slottets betjäning. De är fortfarande hyresbostäder och avsedda för hovpersonal i första hand. I dag ägs de av staten, men det är kungen som har dispositionsrätten. Statens fastighetsverk ansvarar för drift och underhåll och Kungliga Djurgårdens Förvaltning för skötseln av parken.

senare hälft. Tidigare bodde kungens förre advokat Bengt Ljungqvist här. Bengt var hovauditör i 13 år och Axel Calisendorffs företrädare. ■

AV JOHANNA LEJON FOTO: IBL